

# Contact tussen zoveel energieën

Diana van Beaumont

We zijn druk met contact zoeken met elkaar en gebruiken daarbij het liefst alle middelen die we hebben. Begonnen we ooit met de brief, de ansichtkaart en de telefoon, zo zijn we nu druk met sms, Skype, MSN, pingen, twitter, whatsapp'en en ga zo maar door. De basis van contact ligt echter in de energie, die overal is. Er is geen 'middel' nodig om met elkaar te communiceren.

**E**r is geen afstand, geen belemmering, het is enkel en alleen het openstellen en praten met elkaar. Hoe vaak zeggen we niet: "Joh, daar dacht ik ook net aan", of "Ik wilde jou net bellen en nu bel jij mij!" Wanneer energieën elkaar raken... is er contact.

Ik praat via mijn *Luisterkind Methode* met honderden kindertjes. Ze komen niet naar de praktijk, alles gaat op afstand, door de energie. Kinderen worden gehoord, veranderingen doorgevoerd, problemen opgelost. Het maakt niet uit of het kind in Luxemburg woont, in Spanje of bij mij om de hoek. Het gaat om contact via de energie en dan is afstand van ondergeschikt belang.

## Contact op een andere manier

Zo was ik afgelopen zomer samen met mijn man aan het eten in de oude binnenstad van Deventer. Een zwoele avond, terrasjes overvol. Tegenover ons zat een jong stel met een zoontje van amper een jaar oud. Het kleine ventje had het duidelijk naar zijn zin in de kinderstoel, want hij kraaide er vrolijk op los. Alleen werd zijn stemgeluid met iedere gil harder en harder, zijn uithalen klonken scherper en scherper. Om ons heen keken wat mensen naar het manneke en vervolgens naar de ouders die al snel doorhadden dat het allemaal net iets te hard en te schel was. Ze probeerden het ventje wel stiller te krijgen, maar zonder resultaat.

Toen kreeg ik contact met hem en zei liefdevol dat het wel wat zachter mocht, dat het echt te hard was zo op een terrasje hier in de stad. Dat er nog meer mensen aan het eten waren. Ik sprak via de energie tot hem, er werd geen woord hardop gewisseld. Hij werd stil. Hij bleef me aankijken en begreep dat hij en ik op een andere manier met elkaar aan het praten waren. Toch probeerde hij nog een keer in te zetten; een klein kort kreetje, waarop ik glimlachend "sssssst" zei en hij de rest van zijn uithaal en het bijpassende volume direct achterwege liet. Stil. Weer



## Zo eenvoudig is het, contact door de energie

een klein kreetje, mijn "ssst" en hij weer stil. Het werd een spelletje, waar hij duidelijk van genoot. Zijn vader draaide zich een paar keer naar me om. Met wie had zijn zoontje contact? Het manneke bleef de rest van de maaltijd rustig, hapte vrolijk de lepels eten leeg die zijn vader hem voorhield en wierp met regelmaat een blik mijn kant op, met een klein kreetje erbij, gevolgd door een vrolijke "sst!" van mijn kant.

Zo eenvoudig is het, contact door de energie. We hoeven niet zo moeilijk te zoeken. Overvolle terrasjes, vol met energieën van zoveel mensen om ons heen en we leggen samen het lijntje. Het kleine ventje en ik. Het gaat op zielsniveau, zoek vanuit liefde contact met elkaar en zie dat er geen woord meer nodig is. Contact is er, altijd! <



diana@delemniscaat.nl  
www.delemniscaat.nl